

# לומדים ומתקדמים בעמותת נגבה

בנים (מלועזית)



שתי נשים באו אל הבאר לשאוב מים. נגשו אליהן אישה שלישית ואיש זקן , זקן מאוד. בא הזקן וישב לנוח ליד הבאר.

פתחה האישה האחת ואמרה:

- נער זריז וחזק הוא בני.
- אמרה האישה השניה:
- בני מפליא לשיר , קולו כקול הזמיר. אין דומה לו.

והאישה השלישית שתקה.

- למה את שותקת ? כלום אין לך בן ואין לך מה לספר עליו ?

אמרה האישה:

- יש לי בן , אך מה אספר עליו, הוא נער ככל הנערים.

מלאו שלוש הנשים את דלייהן והלכו.

קם הזקן והלך אחריהן.

הולכות הנשים ונושאות את הדליים , מתעייפות ועומדות.

חשות הן כאב מתניים , פיק ברכיים וכאב ידיים. ובדליים משכשכים המים.

והנה שלושה נערים באים לקראתן.

הנער האחד רץ וקופץ , עומד על ידיו ועל ראשו , מתהפך ועומד על רגליו.

עומדות הנשים ומתבוננות בעיני חיבה על להטוטי הנער.

הנער השני אץ- רץ ושר כזמיר.

הנער השלישי רץ וממהר אל אמו, נוטל את הדליים ממנה ונושאים.

שאלו הנשים את הזקן:

- ומה דעתך סבא, על שלושת הבנים האלה ?

נתן הזקן את עיניו בשלוש האמהות ואמר בתמיהה:

כלום שלושה בנים אתן רואות ? ואני איני רואה אלא בן אחד.



# לומדים ומתקדמים בעמותת נגבה

כך אמר הזקן והצביע על הנער שנטל את הדליים מאמו ונשאם.

א.1. תאר את שלושת הבנים:

הבן הראשון: \_\_\_\_\_

הבן השני: \_\_\_\_\_

הבן השלישי: \_\_\_\_\_

1. איך מרגישות הנשים לאחר שמלאו את הדליים?

---

---

---

---

2. למה הזקן אמר שהוא רואה רק בן אחד?

---

---

---

3. האם אתה חושב שהוא צודק?

---

---

ב.סמן את הפירוש הנכון לכל מילה:

**נושאות:**

א. זורקות      ב. סוחבות      ג. עולות להסעה.

**חשות:**

א. שמחות      ב. מנחשות      ג. מרגישות

**פיק ברכיים :**

א. רעידת ברכיים      ב. חוזק ברכיים      ג. סיבוב ברכיים.

**מתבוננות:**

א. רואות      ב. מסתכלות      ג. צוחקות

## לומדים ומתקדמים בעמותת נגבה

ג. השלם את המשפטים בעזרת המילים שבמחסן המילים:

1. הסבל \_\_\_\_\_ על גבו ארגז כבד .
2. בטקס יום העצמאות החיילים \_\_\_\_\_ לצעוד עם דגלים.
3. ילד אחד לא הביט לפני שחצה את הכביש. המכונית עצרה פתאום והילד כל כך נבהל שהיה לו \_\_\_\_\_ .
4. המקרר ממש ריק ואמיר שאל \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ,  
אין מה לאכול היום ?
5. מסופר בתורה שאליעזר בא ל \_\_\_\_\_ ורבקה \_\_\_\_\_  
מים לו ולגמליו.

מפליאים – באר – נשא – בתמיהה – שאבה – פיק ברכיים – כלום .